

Ο πατέρας, η μητέρα  
κι εγώ  
6

1. Φτιάχνω καινούριες λέξεις όπως στο παράδειγμα.

φιλώ		γλυκά		γλυκοφιλώ
μιλώ		γλυκά		.....
τραγουδώ	+	γλυκά	=	.....
κοιτάζω		γλυκά		.....
κουβεντιάζω		γλυκά		.....

2. Λέω και γράφω τα χαϊδευτικά, όπως στα παραδείγματα.

ο πατέρας	<i>ο πατερούλης</i>	η μητέρα	<i>η μητερούλα</i>
ο αδερφός	.....	η μάνα	.....
ο παππούς	.....	η αδερφή	.....
ο γλυκός	.....	η βροχή	.....
ο φτωχός	.....	η βάρκα	.....
ο ξανθός	.....	η Αργυρώ	.....
ο μικρός	.....	η κόρη	.....



3. Ξαναγράφω το ποιηματάκι με μικρά γράμματα.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥ .....

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥ .....

Σ' ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΠΩ .....

ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠ' ΟΛΑ .....

ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΑΓΑΠΩ .....

4. Ξαναδιαβάζω το παρακάτω ποιηματάκι και βάζω τόνο στις λέξεις που τονίζονται.



Ποιους αγαπώ

Τώρα θελετε να πω  
ποιους στον κοσμο αγαπω;  
Αγαπω τη μητερουλα,  
μα και τον μπαμπα πολυ,  
τ' αδερφακια, τη γιαγια μου  
τον καλο μου παππουλη.

Ευγ. Παλαιολόγου – Πετρώνδα

### Η μανούλα μου

Στίχοι

Α. Καψάσκη - Λάμπρου

Γερμανική μελωδία



Έχω μια γλυ κειά μα νού λα που πολύ με αγα πά



νύχτα μέρα με φροντί ζει και για με καρδιο χτυπά.

Σαν γλιστρίσω και χτυπήσω  
θε να τρέξω στο λεπτό  
στην αγκάλη της να πέσω  
με λαχτάρα και καημό. }δισ

Μ' ένα της γλυκό φιλάκι  
κάθε πόνος πάει μακριά  
κι είν η πιο ζεστή φωλίτσα  
η γλυκειά της αγκαλιά. }δισ

5. Στα παρακάτω γράφω : **ο** όταν η λέξη είναι όνομα **αρσενικό**  
**η** όταν είναι **θηλυκό**  
**το** όταν είναι **ουδέτερο**

..... πατέρας	..... μητέρα	..... χιόνι
..... αγκαλιά	..... μυστικό	..... κόσμος
..... πόδι	..... φωλίτσα	..... βροχή
..... πατερούλης	..... χαρά	..... χέρι

6. Διαβάζω τις λέξεις και το γράφω στη στήλη που ταιριάζουν:



καθαρίζω
γεμίζω

το καθάρισμα

καθαρισμένος, η, ο

7. Συνδέω τα αριθμητικά ψηφία με την ελληνική γραφή τους.

ψηφία

ελληνική γραφή

5

13

25

- δεκατρία
- σαράντα επτά
- πέντε
- ογδόντα ένα
- πενήντα τέσσερα
- ενενήντα
- είκοσι πέντε
- τριάντα οκτώ

38

47

90

54

81

Λεξιλόγιο

▶ το μυστικό, αγκαλιάζω, χαμογελώ, γλυκοφιλώ, δουλεύω, περπατώ, τρέχω, παίζω