

Η πρώτη βραδιά



όλις κατέβηκα από ψηλά στο Σύδνεϋ του 1974, μου άρεσε η καντίνα του αεροδρομίου και η βλάστηση. Δεν μου άρεσε όμως που οι υπάλληλοι του τελωνείου κι οι αστυνομικοί μιλούσαν Αγγλικά. Οι συγγενείς μου είπαν: «Το βράδυ θα πάμε στο χορό».

Όταν μπήκαμε στο χολ του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου, η ορχήστρα έπινε καφέ και ετοιμαζόντουσαν για την εκλογή και τη στέψη της βασιλισσας της βραδιάς. Σοβαρές κυρίες της φιλανθρωπικής οργάνωσης που υποστήριζε την εκδήλωση, πουλούσαν λαχεία στο κοινό, συγκεντρώνοντας χρήματα σ' ένα φαρδύ σεντόνι. Η ατμόσφαιρα ήταν κάπως ηλεκτρισμένη.

— Πώς ήταν το ταξίδι; με ρώτησε ο Κύριος Ήμών, πίνοντας ήσυχα τη μπίρα του.

— Ειλικρινά δεν αισθάνθηκα τίποτα, του είπα.

— Πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι ανέσεις. Τον καιρό εκείνο ταξιδεύαμε ο ένας πάνω στον άλλο με το καράβι, σε ταξίδια που κρατούσαν δυο μήνες.

— Με απασχολεί το θέμα της εργασίας, του είπα, απογοητεύομαι εύκολα.

— Στην αρχή θα δουλέψεις στα νερά με γαλότσες. Οπωσδήποτε χρειάζονται ικανότητες για καθαρή και νευρική δουλειά. Καλή υγεία, μάτι γερό. Όχι απουσίες. Σιγά - σιγά θα βρεθεί κάτι καλύτερο. Μπορεί να δουλέψεις ύστερα για πάρτη σου, πάνω σε δικές σου ιδέες, να τροφοδοτείς φέρ' ειπείν με κεριά τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, να φτιάχνεις σάντουιτς και να τα πηγαίνεις στα μικρά εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής, να διακινείς λεμονάδες και παυλόβες* στα μαγαζιά ή να κόβεις λεμόνια στα χοτέλια. Η Αυστραλία θέλει χέρια, όχι πολλά γράμματα, αρκεί να γνωρίζεις να κάνεις απλούς υπολογισμούς. Όσοι γνωρίζουν να γκρεμίζουν τα παλιόσπιτα των πρώτων αποίκων και να τα ξαναχτίζουν μοντέρνα, όσοι μάθανε να χτίζουν πισίνες ή να τις καθαρίζουν, αυτοί κερδίζουν σπουδαία χρήματα. Όταν με το καλό αποκτήσεις ένα δικό σου μικρό κεφάλαιο, είσαι έτοιμος πια για δικές σου μπίζνες. Γνωρίζω πολλούς που δανείζουν σήμερα με ικανοποιητικούς τόκους.

Ατυχώς η συνομιλία αυτή με την τόσο ενδιαφέρουσα ενημέρωση που μου έκανε ο Κύριος, έμεινε στη μέση. Τα μπουζούκια έπαιζαν κιόλας τον Εθνικό μας Ύμνο. Μία λιγνή κοπέλα είχε πουλήσει τα πιο πολλά λαχεία και τη στόλισαν βασιλισσα της βραδιάς. Αυτή ήταν και η πρώτη βραδιά στο Σύδνεϋ.

Δημήτρης Τζουμάκας
(Αυστραλία)

* παυλόβες: είδος γλυκού