



## Ο Μαρούκος

Σήμερα παιδιά θα σας διηγηθώ την ιστορία του «Μαρούκου», είπε η δασκάλα.

- Κυρία τι θα πει «Μαρούκος»;
- Μαρούκος σημαίνει “μαύρος” που δεν είναι μεγάλος.

Ήταν μια φορά ένας μικρός γαί-

δαρος, πολύ ευγενικός, με ωραία μικρά αυτιά και μαύρο χρώμα.

Μια μέρα άρχισε να λέει άσχημα λόγια, κακιές κουβέντες. Έκανε παράξενα αστεία και πλάκες στους άλλους.

Μια μέρα το αφεντικό του τον σαμάρωσε και μετά τον φόρτωσε δυο καλάθια αλάτι. Ένα από το δεξί και ένα από το αριστερό πλευρό και του είπε:

- Να μεταφέρεις αυτό το αλάτι στον μπακάλη (παντοπώλη).
- Ωωω! ... έκανε ο γαϊδουράκος.

Δεν μπορούσε όμως να κάνει αλλιώς και ξεκίνησε κατά μήκος της παραλίας για να πάει στον παντοπώλη.

Έκανε πολλή ζέστη. Ήταν καλοκαίρι. Οι άνθρωποι έκαναν το μπάνιο τους, έπαιζαν κι έπιναν νερό από τη θάλασσα, που τότε το νερό της δεν ήταν αλμυρό.

Κάποια στιγμή ο γαϊδουράκος μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Άρχισε κι αυτός να κολυμπά και να πίνει κι αυτός νερό γιατί είχε διψάσει.

Βέβαια, όταν βγήκε από τη θάλασσα τα καλάθια είχαν αδειάσει. Το αλάτι είχε λιώσει. Κι από τότε και μετά έγινε το νερό της θάλασσας αρμυρό.

Όταν επέστρεψε, το αφεντικό του λέει:



– Πήγες το αλάτι στον παντοπώλη;  
– Το αλάτι; απάντησε ο Μαυρούκος. Ένας σκύλος μού το έ-  
κλεψε.

– Ψεύτη! λειο το αφεντικό. Κοίταξε με καλά. Κοίταξε και τον  
εαυτό σου. Είσαι ολόβρεχτος και οι τρίχες σου έχουν άμμο.

Τότε το αφεντικό του τράβηξε γερά τα αφτιά και άρχισαν να  
μακραίνουν. Κι από τότε τα αυτιά τού έγιναν τόσο μεγάλα που λέ-  
νε “Έχει αυτιά γαϊδάρου” που σημαίνει “Έχει μεγάλα αυτιά και  
όμως δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει”.

Μια άλλη φορά το αφεντικό φόρτωσε στο Μαυρούκο δυο  
τσουβάλια με σφουγγάρια και τού λειο:

– Να πας τα σφουγγάρια στο ζαχαροπλάστη. Αυτός, ως α-  
ντάλλαγμα, θα σου δώσει ένα μεγάλο γλυκό ψωμί.

– Ο Μαυρούκος ξεκίνησε. Ακολούθησε έναν άλλο δρόμο.  
Έφτασε μπροστά σ’ ένα μικρό ποτάμι, με λίγο νερό και καθώς δεν  
είχε γιοφύρι έπρεπε να περάσει μέσα από το νερό για να πάει α-  
πέναντι στην πόλη όπου ήταν ο ζαχαροπλάστης.

– Μπήκε στο ποτάμι. Καθώς δροσίστηκαν τα πόδια του, σκέ-  
φτηκε να ξαπλώσει μέσα στο λιγοστό νερό, να ελαφρώσει το φορ-  
τίο, όπως την άλλη φορά, και να δροσίσει κιόλας όλο του το κορ-  
μί. Έτσι, κι έκανε.

– Όμως, τα σφουγγάρια γέμισαν νερό, το φορτίο έγινε πο-  
λύ βαρύ και ο Μαυρούκος που είχε ξαπλώσει μέσα στο νερό, δεν  
μπορούσε να σηκωθεί. Το φορτίο ήταν τόσο βαρύ που δεν το σή-  
κωναν πια τα πόδια του. Δεν είχε τη δύναμη να σηκωθεί.

– Έτσι, ο Μαυρούκος, αυτή τη φορά την έπαθε και τιμωρή-  
θηκε μόνος του.

*Λαϊκή διήγηση  
Διασκευή: Μιχάλης Ι. Βάμβουκας*

### Παροιμίες:

- 1 Είπεν ο γάιδaros τον πετεινό κεφάλα.
- 2 Δύο γάιδaroi μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
- 3 Κάποιου του χάριζαν έναν γάιδarο και κείνος τον  
κοίταζε στα δόντια.
- 4 Όποιος δεν μπορεί να δείρει το γάιδarο, δέρνει το  
σαμάρη!

## Πεξινόγιο

ο ευγενικός, ή, ό  
ο βαρύς, ιά, ύ  
ο αστείος, α, ο  
ο άσχημος, η, ο  
ο πόσιμος, η, ο  
ο αρμυρός, ή, ό  
φορτώνω  
αλαφρώνω  
σηκώνω  
καταλαβαίνω

