

Μαζί στους αγώνες

Η μέρα των ANZAC**

Κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, γιορτάζουν την μέρα των ANZAC. Είναι μια εθνική γιορτή για τους στρατιώτες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, που πολέμησαν γενναία στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, κι έδωσαν τη ζωή τους για την παγκόσμια ειρήνη. Στις 25 Απριλίου του 1915 ο στρατός που έστειλε η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έκαναν απόβαση* στην Καλλίπολη, μία χερσόνησο της Τουρκίας κοντά στον Ελλήσποντο. Η χερσόνησος αυτή πήρε το όνομά της από την αρχαία ελληνική πόλη Καλλίπολη. Σκοπός του στρατού ήταν ν' ανοίξουν τα στενά των Δαρδανελλίων, για να περάσουν τα πλοία των συμμάχων, δηλαδή των Άγγλων και των Γάλλων, προς την Κωνσταντινούπολη.

Δυστυχώς όμως, στις μάχες που έγιναν χιλιάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

Η 25η Απριλίου είναι μέρα μνήμης και προσευχής για όλους εκείνους που έφυγαν ένα πρωινό για τον πόλεμο και δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Το σύνθημα αυτής της γιορτής είναι: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ. Στις εκκλησίες γίνονται μνημόσυνα και λειτουργίες. Καταθέτουν στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και γίνονται παρελάσεις.



1. Συζητάμε στην τάξη:

- Πότε γιορτάζουμε τη μέρα των ANZAC και τι θυμόμαστε τη μέρα αυτή;
- Τι έγινε στις 25 Απριλίου του 1915;
- Ποιο είναι το σύνθημα αυτής της γιορτής; Τι εννοούμε μ' αυτό;

** Australian and New Zealand Army Corps

* έκαναν απόβαση: έφτασαν με τα πολεμικά πλοία



2. Αντιστοιχίζω:

παγκόσμια ειρήνη	αυτός που πολεμά μαζί με κάποιον, βοηθός
σύμμαχος	πληγωμένος
χερσόνησος	το κομμάτι στεριάς που προχωράει μέσα στη θάλασσα
τραυματίας	ειρήνη όλου του κόσμου

Ο Simpson και το γαϊδουράκι του



Είναι Κυριακή. Ο Τάκης κι η οικογένειά του κάνουν βόλτα στον Βοτανικό Κήπο της Μελβούρνης. Μετά το λουλουδένιο ρολόι ο Τάκης σταματάει μπροστά σ' ένα άγαλμα.

Τάκης: Τι παράξενο άγαλμα μπαμπά. Ένας στρατιώτης με το γαϊδουράκι του!

Μπαμπάς: Αυτό το άγαλμα Τάκη μου έχει μεγάλη ιστορία.

Τάκης: Τι ιστορία; Θα μου πεις;

Μπαμπάς: Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στρατιώτες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που έμειναν γνωστοί ως ANZAC, πήγαν να πολεμήσουν στη χερσόνησο της Καλλίπολης. Εκεί, ο στρατιώτης John Simpson Kirkpatrick έψαχνε να βρει τραυματίες για να τους πάει στο ιατρείο που είχαν στήσει. Μια μέρα, είδε ένα γαϊδουράκι να τριγυρνάει μόνο του.

Τάκης: Ένα γαϊδουράκι; Πώς βρέθηκε εκεί;

Μαμά: Τα γαϊδουράκια τα χρησιμοποιούσαν τότε για να κουβαλάνε νερό στους στρατιώτες.



Μπαμπάς: Ο Simpson λοιπόν, όπως τον φώναζαν όλοι, είχε μια ιδέα. Πήρε το γαϊδουράκι για να βάζει πάνω του τραυματίες. Έτσι έκανε πιο γρήγορα τη δουλειά του. Ο Simpson και το γαϊδουράκι του ο «Duffy» έσωσαν πάρα πολλούς στρατιώτες.

Μια μέρα όμως, εκεί που ο Simpson έψαχνε για τραυματίες, σκοτώθηκε και το γαϊδουράκι γύρισε μόνο του. Ο Simpson ήταν από τη Μελβούρνη γι' αυτό και στήσανε το άγαλμά του στον κήπο αυτής της πόλης. Στις 25 Απριλίου όταν γιορτάζουμε τη μέρα των ANZAC, πολλοί άνθρωποι θα έρθουν ν' αφήσουν λουλουδία στο άγαλμά του.

Τάκης: Ωραία ιστορία! Πάμε τώρα και μια βόλτα απ' τη Lonsdale Street;

Μπαμπάς: Πάμε! Θα βρούμε κι ελληνικές εφημερίδες σήμερα.



3. Ενώνω ό,τι ταιριάζει:



Το γαϊδουράκι που βρήκε ο Simpson

του έστησαν άγαλμα

Ο Simpson σκοτώθηκε καθώς έψαχνε για τραυματίες. Για να τον τιμήσουν.

πήγαινε τους τραυματίες στο στρατιωτικό ιατρείο



4. Υπογραμμίζουμε και συγκεντρώνουμε τα ρήματα που μιλούν για τον Simpson.

Οι Έλληνες στην Αυστραλία

- Στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέμων οι Κοινότητες της Μελβούρνης και του Σύδνεϋ μάζεψαν χρήματα και τις έστειλαν στην Ελλάδα. Επίσης αρκετοί Έλληνες της Αυστραλίας έφυγαν για να πολεμήσουν στη χώρα τους.

- Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Έλληνες της Αυστραλίας οργανώνουν παρελάσεις στους κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας με εθνικές ενδυμασίες και ελληνικές σημαίες.

- Οι Αυστραλοί πολεμιστές όταν επιστρέφουν στη χώρα τους διηγούνται στους δικούς τους πόσο πολύ τους βοήθησαν οι Έλληνες να γλιτώσουν την αιχμαλωσία και να γυρίσουν πίσω.





Αυστραλοί-Νεοζηλανδοί στην Ελλάδα

Τον Μάιο του 1941 17.000 περίπου Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες βρέθηκαν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τους Έλληνες.

«Βρέθηκαν σε μια χώρα που μπορούσε να είναι ένα κομμάτι της Αυστραλίας στην άλλη άκρη της γης. Η ελληνική άνοιξη μέσα στον ήλιο και ο ευκάλυπτος τούς έκανε να αισθάνονται πιο κοντά στην πατρίδα τους».



Στη μάχη της Κρήτης, 20-30 Μαΐου 1941, αγωνίστηκαν γενναία μαζί με τους Έλληνες Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Αρχηγός του στρατού ήταν ο Νεοζηλανδός Freyberg που είχε πολεμήσει το 1915 στα Δαρδανέλλια.

Αυστραλός ανταποκριτής στην Ελλάδα



Σήμερα, Αυστραλοί παλιοί πολεμιστές έρχονται συχνά στην Κρήτη με τις οικογένειές τους για να ξαναδοούν τα μέρη και τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί.

Ρέθυμνο, μνημείο για τους Έλληνες και Αυστραλούς πολεμιστές.



5. Πότε έγιναν τα παρακάτω:

- Ο ελληνικός λαός είπε «Όχι» στους Ιταλούς.

- Ο αυστραλιανός στρατός πολέμησε στην Καλλίπολη, μαζί με το στρατό της Νέας Ζηλανδίας.

- Στη μάχη της Κρήτης Έλληνες, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί πολέμησαν γενναία τους Γερμανούς.



6. Ρωτήστε να σας πουν αν κάποιος απ' τους δικούς σας έλαβαν μέρος στη μάχη της Κρήτης ή σε κάποια άλλη μάχη.

7. Συζητάμε στην τάξη:



Οι ιστορίες που ακούμε για τους πολέμους τελειώνουν κάπως έτσι:
 « Οι άνθρωποι εκείνοι σκοτώθηκαν για να ζήσουμε εμείς ειρηνικά».
 Σχολιάζουμε στην τάξη τη παραπάνω φράση και μιλάμε για τα καλά της ειρήνης.