

2 Τα ρούχα μου

Δείτε, πείτε και δείξτε!



το φόρεμα



το πουκάμισο



η μπλούζα



το πουλόβερ



το παντελόνι



οι κάλτσες



η ζακέτα



ο σκούφος



το μπλουζάκι



τα παπούτσια



το μπλου τζιν



η φόρμα



τα σπορτέξ



το μπουφάν



τα γάντια

Χρώματα



κόκκινο



μαύρο



κίτρινο



πράσινο



γαλάζιο



ροζ



μπλε



καφέ



μοβ



πορτοκαλί



Ακούστε και δείξτε!

το κόκκινο φόρεμα
η κόκκινη φούστα
ο κόκκινος σκούφος
τα κόκκινα παπούτσια
οι κόκκινες κάλτσες
οι κόκκινοι σάκοι
ο μπλε σκούφος
η μοβ φούστα
το ροζ φόρεμα
τα καφέ παπούτσια





Ακούστε!

- Άντε, Μαρίνα, τι κάνεις; Ακόμα ντύνεσαι;
- Σε ένα λεπτό είμαι έτοιμη! βάζω τη ζακέτα και το σκούφο μου και... Αχ! μήπως βλέπεις τον κόκκινο σκούφο μου;
- Να, εκεί είναι. Πάνω στην καρέκλα.

Προσοχή!

Ο κόκκινος σκούφος Μήπως βλέπεις τον κόκκινο σκούφο μου;
Η κίτρινη ζακέτα Μήπως βλέπεις την κίτρινη ζακέτα μου;
Το μαύρο παντελόνι Μήπως βλέπεις το μαύρο παντελόνι μου;

Κάνε το ίδιο με τα παρακάτω:



Προσοχή!

ο κόκκιν-ος σκούφος
τον κόκκιν-ο σκούφο

η γαλάζ-ια φούστα
την γαλάζ-ια φούστα

το μπλε παντελόνι
το μπλε παντελόνι

οι κόκκιν-οι σκούφοι
τους κόκκιν-ους σκούφους

οι γαλάζ-ιες φούστες
τις γαλάζ-ιες φούστες

τα μπλε παντελόνια
τα μπλε παντελόνια



πάνω σε



μέσα σε



κάτω από

-Μήπως βλέπεις τον κόκκινο σκούφο μου;
-Να, εκεί είναι, πάνω στην καρέκλα.

Η Μαρίνα ψάχνει τα πράγματά της και ζητάει βοήθεια...



Δες την εικόνα και πες στη Μαρίνα πού είναι τα πράγματα που ψάχνει



Ζωγράφισε

Ζωγράφισε το δωμάτιό σου και βάλε τα πράγματα με τα χρώματά τους



Άκουσε την κασέτα και μάντεψε!



- η Κατερίνα φοράει κόκκινο σκούφο και κόκκινα γάντια
- ο Παύλος φοράει μπλε παντελόνι και άσπρο πουκάμισο
- η Άννα φοράει πράσινο φόρεμα και κίτρινα παπούτσια
- ο Νίκος φοράει μοβ μπλουζάκι και καφέ παντελόνι

Μαθαίνω



φοράω μαύρο
παντελόνι



βάζω το σκούφο μου



βγάζω τη ζακέτα μου




το αγαπημένο μου χρώμα είναι...

Συμπληρώστε:

Είμαι ο Ιβάν. Μου αρέσουν όλα τα χρώματα: το  το 

το  το  το  και το 

Όμως το αγαπημένο μου χρώμα είναι το 

Φτιάξτε χρώματα! Πείτε φωναχτά τι κάνετε!



Χρωματίστε και φτιάξτε κι εσείς χρώματα δικά σας!



Παίξτε

Έχω ένα αυτοκινητάκι

(α' παιδί) -Έχω ένα αυτοκινητάκι που όλο όλο τρέχει και πού θα σταματήσει;

(β' παιδί) -Στην Αθήνα.

(α' παιδί) -Στην Αθήνα θα σταματήσει και τι χρώμα θα ζητήσει;

(β' παιδί) -Κόκκινο.

(α' παιδί) -Κόκκινο χρώμα θα ζητήσει. Και ποιος από σας έχει το κόκκινο το χρώμα;

Όποιο παιδί έχει πάνω του κάτι κόκκινο το φωνάζει και κάνει ύστερα τη μάνα.

