

Μάθημα πρώτο

σελίδα 6

Είναι η Μίνι Μάους

Είναι ο Πινόκιο

Είναι ο Ντόναλντ Ντακ

Είναι ο Νίκος Γκάλης

Είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου

Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη

σελίδα 8

Να ένα αγόρι

Να ένα λουλούδι

Να ένα δέμα

Να ένα κορίτσι

Να ένας άντρας

Να ένα βιβλίο

Να μία γυναίκα

Να ένας ναύτης

Να μία βιβλιοθήκη

Να ένας κήπος

Να ένα σπίτι

Το μήλο και η καρέκλα

Ο χάρτης και το αγόρι

Ο άντρας και το κορίτσι

Η γυναίκα και το λουλούδι

Ο ναύτης και το δέμα

Το σπίτι και ο κήπος

Το βιβλίο και η βιβλιοθήκη

Μάθημα δεύτερο

σελίδα 11

1. Από την Ουκρανία
2. Από τη Ρωσία
3. Από την Κριμαία
4. Από τη Γεωργία
5. Από τη Γαλλία
6. Από την Ολλανδία

σελίδα 12

1. Από το Καζακστάν
 2. Από το Ιράν
-
1. Από τον Παναμά
 2. Από το Λίβανο

σελίδα 13

Το Κίεβο είναι στην Ουκρανία
Το Χάρκοβο είναι στην Ουκρανία
Η Τιφλίδα είναι στη Γεωργία
Η Ρώμη είναι στην Ιταλία

Το Παρίσι είναι στη Γαλλία
Η Δράμα είναι στην Ελλάδα
Ο Βόλος είναι στην Ελλάδα
Η Σκόπελος είναι στην Ελλάδα

Από την Αθήνα
Από τη Μαριούπολη
Από το Παρίσι
Από το Κίεβο
Από τη Συμφερούπολη
Από την Οδησό
Από την Αλεξανδρούπολη
Από το Κιλκίς

Μάθημα τέταρτο

σελίδα 22

Το λένε αετό, περιστέρι, γλάρο, χελιδόνι, μαργαρίτα, ήλιο, ανεμώνη, γαρίφαλο

σελίδα 23

Το λένε δελφίνι, φώκια, καλαμάρι, χταπόδι, γάτα, σκύλο, αγελάδα, άλογο

Μάθημα έκτο

σελίδες 30-31

Η θάλασσα είναι ελληνική
Το αεροπλάνο είναι ουκρανικό
Ο πύργος Άιφελ είναι γαλλικός
Η εφημερίδα είναι αγγλική
Το αυτοκίνητο είναι γερμανικό
Η εικόνα είναι ρωσική
Το μήλο είναι γεωργιανικό
Το τραγούδι είναι κυπριακό

Μάθημα έβδομο

σελίδα 37

Πες πώς με λένε	Πείτε πώς με λένε
Δες το πουλί	Δείτε το πουλί
Φάε ένα παγωτό	Φάτε ένα παγωτό
Πιες πορτοκαλάδα	Πιείτε πορτοκαλάδα

Πήγαινε στην Ελλάδα	Πηγαίνετε στην Ελλάδα
Άκουσε ένα τραγούδι	Ακούστε ένα τραγούδι
Άνοιξε την πόρτα	Ανοίξτε την πόρτα
Κλείσε τα μάτια	Κλείστε τα μάτια

Πηγαίνω έξω	Ανοίγουμε τα βιβλία
Κλείνω τα μάτια μου	Πίνουμε κόκα κόλα
Βλέπω το βιβλίο	Τρώμε σοκολάτα
Δίνουμε τα μολύβια	Ακούω μουσική

σελίδα 39

έρχεται / έρχονται / έρχεσαι
έρχεστε / ερχόμαστε / έρχομαι

Μάθημα όγδοο

σελίδα 49

ο γλάρος είναι άσπρος
ο ήλιος είναι κίτρινος
το λεμόνι είναι κίτρινο

η ντομάτα είναι κόκκινη
το δελφίνι είναι γαλάζιο
η θάλασσα είναι γαλάζια

σελίδα 50

ένα αεροπλάνο
τέσσερα δελφίνια
εφτά αστερίες

δύο γλάροι
πέντε αγελάδες
οκτώ μαργαρίτες

τρία μήλα
έξι αυτοκίνητα
εννέα μπαλόνια

Μάθημα ένατο

σελίδα 55

Είπαμε πώς μας λένε
Έδωσες λουλούδια στους φίλους σου
Η Μαρία ήρθε από την Ελλάδα
Ήπια πορτοκαλάδα
Φάγαμε ένα ωραίο γλυκό
Πήγαμε στην Κριμαία

Πηγαίνεις στην Ελλάδα;
Έρχονται στο σπίτι μας
Τρώτε παγωτό
Βλέπω έναν γλάρο
Λέει πώς τον λένε

Ο Οδυσσέας γεννήθηκε στην Ιθάκη
Ο Μίνωας γεννήθηκε στην Κρήτη
Ο Περικλής γεννήθηκε στην Αθήνα
Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Μακεδονία
Η Αθηνά γεννήθηκε στον Όλυμπο

Μάθημα δωδέκατο

σελίδα 75

Την Δευτέρα θα είναι στην Ελλάδα

Την Τρίτη θα έχει μάθημα

Την Τετάρτη θα κάνει μελομακάρονα

Την Πέμπτη θα πάει στην Κωνσταντινούπολη

Την Παρασκευή θα έρθει από την Κριμαία

Το Σάββατο θα έχει γενέθλια, θα πάρει δώρα

Την Κυριακή θα πει πορτοκαλάδα και θα φάει μελομακάρονα

σελίδα 76

Τι θα φάω; Θα φάω σοσκολάτες

Τι θα δείτε; Θα δούμε την Αγια-Σοφιά

Από πού θα 'ρθείτε; Θα 'ρθούμε από την Ουκρανία

Πότε θα έχουμε γενέθλια; Θα έχουμε γενέθλια ...

Πώς θα κάνουμε μελομακάρονα; Θα κάνουμε μελομακάρονα ...

Γιατί θα πάρω δώρα; Γιατί θα έχω γενέθλια

Πότε θα πω καλημέρα; Θα πω καλημέρα το πρωί

σελίδα 78

Ο Ιβάν

Στις 8 θα ξυπνήσει, στις 9 θα πάει σχολείο, στις 10 θα κάνει γυμναστική,

στη 1 θα τελειώσει το σχολείο, στις 2 (14.00) θα φάει, στις 4 (16.00) θα παίξει,

στις 6 (18.00) θα δει τηλεόραση