

# Μάθημα Έβδομο



- Καπετάνιος -Ε, εσείς παιδιά, τι κάνετε εδώ;
- Παιδιά -Είστε ο καπετάνιος;
- Καπετάνιος -Ναι, ο καπετάνιος. Αυτό είναι το πλοίο μου. Το λένε “Αργώ”.
- Παιδιά -Πού πάει το πλοίο;
- Καπετάνιος -Στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη.
- Παιδιά -Πάρτε μας μαζί σας, σας παρακαλούμε.
- Καπετάνιος -Μμμ... Εντάξει. Φεύγουμε σε λίγο. Ελάτε γρήγορα!
- Παιδιά -Ερχόμαστε! (στον γλάρο) Γεια σου, πουλάκι, και σ’ ευχαριστούμε πολύ.
- Πουλί -Στο καλό! Καλό ταξίδι!



-Μαρίνα, πάρε την μπάλα! -Παιδιά, πάρτε την μπάλα!

-Τι κάνεις;

-Τι κάνετε;

-Παίρνω την μπάλα.

-Παίρνουμε την μπάλα.

-Ιβάν, έλα εδώ!

-Παιδιά, ελάτε εδώ!

-Τι κάνεις;

-Τι κάνετε;

-Έρχομαι εδώ.

-Ερχόμαστε εδώ.



## Προσοχή

ακούω

άκουσε

ακούστε

ανοίγω

άνοιξε

ανοίξτε

βλέπω

δες

δείτε

δίνω

δώσε

δώστε

κλείνω

κλείσε

κλείστε

λέω

πες

πείτε

πηγαίνω

πάνε

πάτε

πήγαινε

πηγαίνετε

πίνω

πιες

πιείτε

τρώω

φάε

φάτε

## Άσκηση:

Να κάνετε προτάσεις όπως στα παρακάτω παραδείγματα:

Δίνω μία σοκολάτα.  
Δώσε μία σοκολάτα.  
Δώστε μία σοκολάτα.

Λέω πώς με λένε.  
Βλέπω το πουλί.  
Τρώω ένα παγωτό.  
Πίνω πορτοκαλάδα.

Πηγαίνω στην Ελλάδα.  
Ακούω ένα τραγούδι.  
Ανοίγω την πόρτα.  
Κλείνω τα μάτια.



Πες ένα τραγούδι!  
Λέω ένα τραγούδι.  
Πείτε ένα τραγούδι.  
Λέμε ένα τραγούδι.

Πήγαινε έξω!  
Κλείσε τα μάτια σου!  
Δες το βιβλίο!  
Δώστε τα μολύβια!

Ανοίξτε τα βιβλία!  
Πιείτε κόκα κόλα!  
Φάτε σοκολάτα!  
Άκουσε μουσική!

# Μαθαίνω να μετρώ



(γράφω τα νούμερα μέσα στα μπαλόνια)

<b>1</b> ένα	<b>11</b> έντεκα
<b>2</b> δύο	<b>12</b> δώδεκα
<b>3</b> τρία	<b>13</b> δεκατρία
<b>4</b> τέσσερα	<b>14</b> δεκατέσσερα
<b>5</b> πέντε	<b>15</b> δεκαπέντε
<b>6</b> έξι	<b>16</b> δεκαέξι
<b>7</b> επτά	<b>17</b> δεκαεπτά
<b>8</b> οκτώ	<b>18</b> δεκαοκτώ
<b>9</b> εννέα	<b>19</b> δεκαεννέα
<b>10</b> δέκα	<b>20</b> είκοσι

## Προσοχή

Ο καπετάνιος έρχεται από την Ελλάδα.

Οι καπετάνιοι έρχονται από την Ελλάδα.

Η Μαρίνα έρχεται από την Ελλάδα.

Η Μαρίνα και η Ελένη έρχονται από την Ελλάδα.

Το πλοίο έρχεται από την Ελλάδα.

Τα πλοία έρχονται από την Ελλάδα.

-Εσύ, από πού έρχεσαι;

-Εγώ έρχομαι από τη Μαριούπολη.

-Εσείς, από πού έρχεστε;

-Εμείς ερχόμαστε από την Κριμαία.



## Άσκηση:

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με το ρήμα έρχομαι.

Από πού ..... η Μαρίνα;

Τα παιδιά ..... από τη Μαριούπολη.

Καπετάνιε, από πού .....

Παιδιά, από πού .....

Εγώ και η φίλη μου ..... από την Ουκρανία.

Με λένε Έλλη και ..... από την Ελλάδα.



Το “Αργώ”  
έρχεται από την Ελλάδα και πηγαίνει στην Οδησό.

**Δώστε ονόματα στα παρακάτω καράβια και πείτε από πού έρχονται  
και πού πηγαίνουν.**



---

---

---



---

---

---



---

---

---



---

---

---



---

---

---



---

---

---

Ενώστε με μία γραμμή τα νούμερα με τη σειρά που σας λέει  
ο δάσκαλός σας: 9, 5, 7, 10, 8, 3, 6, 2, 4, 1, 9, 13, 16, 15, 18, 17, 4.

15.  
16. 18.  
13. 17.  
5. 9. 1. 4. 2.  
7. 6.  
10. 8. 3.

## Τραγούδι

Ήταν ένα μικρό καράβι (2)  
που ήταν αταξίδευτο –οέ, οέ, οέ, οέ.  
Κι έκανε ένα μακρύ ταξίδι (2)  
μέσα εις την Μεσόγειο –οέ, οέ, οέ, οέ.  
Και σε πέντ' έξι εβδομάδες (2)  
τελειώσαν όλες οι τροφές –οέ, οέ, οέ, οέ.  
Και τότε ρίξανε τον κλήρο (2)  
να δούνε ποιος θα φαγωθεί –οέ, οέ, οέ, οέ.  
Κι ο κλήρος πέφτει στον πιο νέο (2)  
που ήταν αταξίδευτος –οέ, οέ, οέ, οέ.  
Κι αν σας αρέσει αυτή η ιστορία (2)  
την ξαναλέμε λέμε λέμε απ' την αρχή –οέ, οέ, οέ, οέ.

Ας γράψουμε

Δέκα καράβια

Σημειώσεις