

Δες.



Άκου, δεξ και πες.



Πού πάμε;



Πάμε στο περίπτερο.

Η μαμά και ο μπαμπάς
θέλουν εφημερίδα.

Μετά πάμε
στο σουπερμάρκετ.



Ναι! Ναι! Πάμε

στο σουπερμάρκετ!

Θέλω τυρί και ζαμπόν!



Τώρα πάμε

στο σουπερμάρκετ;



Ναι.







Γιούπι! Θέλω τυρί
και ζαμπόν!



Άκου, δες και πες.



-  Τι θέλουμε;
-  Θέλουμε γάλα, αυγά,
τυρί, γιαούρτι και
δύο σοκολάτες.
-  Πόσα αυγά θέλεις;
-  Έξι.



- Ο Φριξος θέλει ζαμπόν! Να το ζαμπόν! Εντάξει;





Πέτρο, σου αρέσουν
τα μήλα;



Όχι! Δεν μου αρέσουν!
Μου αρέσουν τα πορτοκάλια.



Τι θέλεις;



Θέλω πορτοκάλια και μπανάνες.
Σου αρέσουν οι μπανάνες;



Ναι! Μου αρέσουν πολύ!



Μαρίνα, θέλουμε ντομάτες
και καρότα.



Να εδώ!



- Όχι ντομάτες και καρότα! Δεν θέλουμε ντομάτες και καρότα!
Εσείς θέλετε ντομάτες και καρότα. Εγώ θέλω ζαμπόν.

Θέλω...



Εγώ θέλω τυρί.



Εμείς θέλουμε σοκολάτα.



Εσύ θέλεις μπανάνα.



Εσείς θέλετε πορτοκάλια;



Αυτή θέλει εφημερίδα.
Αυτός θέλει περιοδικό.



Αυτοί θέλουν εφημερίδα.



Πόσα είναι;



δεκαέξι



δεκαεφτά



δεκαοκτώ



δεκαεννιά



είκοσι

Δεν μ' αρέσουν...

