

## ενότητα 1

### Το σ' αγαπώ

Ήμουνα μικρός για τόσα αινίγματα,  
και όμως τα **απάντησα** μωρό μου,  
έκανα με σένα τόσα ανοίγματα,  
τώρα έχω κλειστεί στον εαυτό μου.

Σου 'ριξα τα δίχτυα μα δεν **πιάστηκες**.  
Ξέρεις να ξεφεύγεις απ' το θέμα.  
Ίσως έχεις δίκιο που **φυλάχτηκες**,  
απ' το σ' αγαπώ και από μένα.

Είναι επικίνδυνα εδώ,  
γι' αυτό καλύτερα που **φεύγεις**.  
Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις.  
Κι άλλο αν **μείνεις** θα δεθώ, γι' αυτό καλύτερα  
που **φεύγεις**.  
Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις,  
το σ' αγαπώ, το σ' αγαπώ.

Σου 'δωσα τα πάντα κι όμως **στάθηκες**  
σ' όλα αυτά που μου κρατάς κρυμμένα.  
Ίσως έχεις δίκιο που **αντιστάθηκες**  
και στο σ' αγαπώ, μα και σε μένα.

Είναι επικίνδυνα εδώ,  
γι' αυτό καλύτερα που **φεύγεις**.  
Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις.  
Κι άλλο αν **μείνεις** θα δεθώ, γι' αυτό καλύτερα  
που φεύγεις.  
Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις,  
Το σ' αγαπώ, το σ' αγαπώ.

## ενότητα 2

### Μια πόλη μαγική

Μια πόλη **μαγική**  
ζούμε μαζί οι δυο **αγαπημένοι**.  
Μια πόλη σαν κι αυτή  
πεθαίνει, **ζει**  
κι αλλάζει **μαγεμένη**.

Σαν πέσει η σκοτεινιά,  
η **αναπνοή** μου  
θα σμίξει με τ' αγέρι.  
Τότες η πόλη θα φανεί  
**μονάχη ερημική**  
σαν τ' ακριβό μου **αστέρι**.



## ενότητα 6

### Οι φίλοι

Πρόσεχε, πρόσεχε, παιδί μου, πώς μιλάς  
και προπαντός σε μας που σ' **αγαπάμε**.  
Δύο **φιλαράκια** έκανες και θέλεις να τα φας,  
αφού όταν το σκας, αλλού κοιτάμε.

Πρόσεχε, πρόσεχε, παιδί μου, πώς μιλάς  
και προπαντός σε μας που σ' **αγαπάμε**.

Τους φίλους τους **διαλέγουμε**,  
γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε,  
τα **μυστικά** μας λέμε.  
Κι εμείς **ερωτευτήκαμε**  
αλλά δε τρελαθήκαμε,  
τους φίλους δεν τους καίμε.  
Κι εμείς **ερωτευτήκαμε**  
αλλά δε τρελαθήκαμε,  
τους φίλους μας δεν καίμε.

Μίλα μας, μίλα μας γιατί μας αγαπάς.  
Τι **κρύβεσαι** από μας κι απ' τη σκιά σου;  
Δύο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα φας,  
για **πρόσεξε** μην έρθει κι η σειρά σου.  
Μίλα μας, μίλα μας, γιατί μας αγαπάς,  
για **πρόσεξε** μην έρθει κι η σειρά σου.

Τους φίλους τους **διαλέγουμε**,  
γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε,  
τα **μυστικά** μας λέμε.  
Κι εμείς **ερωτευτήκαμε**  
αλλά δε τρελαθήκαμε,  
τους φίλους δεν τους καίμε.  
Κι εμείς **ερωτευτήκαμε**  
αλλά δε σκοτωθήκαμε,  
τους φίλους μας δεν καίμε.

## ενότητα 7

### Κρουαζιέρα

Το πλοίο θα **σαλπάρει** το βραδάκι.  
Πάρε το μετρό για Πειραιά.  
Μέσα στο γλυκό **καλοκαιράκι**  
να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.

Στο κύμα θ' αρμενίζει το βαπόρι,  
τ' αγέρι **θα μας παίρνει** τα μαλλιά.  
Θα γίνουμε στον έρωτα μαστόροι  
κι οι σκέψεις **θα πετάξουν** σαν πουλιά.

Κρουαζιέρα **θα σε πάω**,  
γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω.  
Μύκονο και **Σαντορίνη**  
σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι.

Άσε τον παλιόκοσμο να σκούζει  
σε πλαζ, **εστιατόρια**, πανσιόν.  
Εμείς με σλίπιγκ μπαγκ και με καρπούζι  
**θα κάνουμε** το γύρο των νησιών.

Γυμνοί θα **κολυμπάμε** στ' ακρογιάλια,  
τον ήλιο θ' αντικρίζουμε ανφάς.  
Θα σ' έχω σαν κινέζικη βεντάλια  
και στο γραφείο **δε θα ξαναπάς**.

Κρουαζιέρα **θα σε πάω**,  
γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω.  
Μύκονο και **Σαντορίνη**  
σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι.



## ενότητα 8

### Έλα μου

Μη φοβάσαι, δεν είμαι τόσο **τρελός**.  
Μην πιστεύεις αυτά που λέει ο **λαός**.  
Δώσ' μου μια ευκαιρία, "όχι" πριν πεις.  
Δε θα το **μετανιώσεις**, να το θυμηθείς.

Θα σου κάνω μακαρόνια με **κιμά** για να **φας**.  
Θα σου κάνω και μασάζ στα **πόδια** σου αν πονάς.  
Θα 'μαι ο πιο **ευτυχισμένος** άνθρωπος επί γης,  
φτάνει μοναχά μια μέρα **σπίτι** μου να 'ρθεις

Έλα μου,  
είναι ακίνδυνη η **τρέλα** μου  
έλα μου, έλα μου  
Έλα μου,  
είναι ακίνδυνη η τρέλα μου.  
Σ' **αγαπώ**  
έλα μου, έλα μου

Θα σου δείξω κι ένα άλμπουμ που 'μαι **μωρό**.  
Θα σου πω και **ιστορίες** από το σχολειό.  
Θα σου βάλω να ακούσεις **τραγούδια** παλιά.  
Μη φοβάσαι, θα χορεύουμε με **φώτα** ανοιχτά.





